

4. de Reserve-eerste-luitenant-vlieger

Johan Cornelis P L E S M A N,

028 van het wapen der militaire luchtvaart,

Wegens:

"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 op het vliegveld Schiphol met een D XXI vliegtuig onmiddellijk op te stijgen, toen vijandelijke bommenwerpers dit vliegveld bombardeerden en deze aan te vallen, waarbij zijn vliegtuig een groot aantal treffers ontving.

Voorts door met een ander vliegtuig weer op te stijgen en vergezeld van drie andere toestellen een vijandelijk transportvliegtuig boven Gouda aan te vallen en neer te schieten en daarna het vliegveld Valkenburg, alwaar de vijand was geland, uit de lucht te mitrilleren.

Vervolgens door in de namiddag van 10 Mei 1940, in een formatie van 7 D XXI vliegtuigen, eigen bommenwerpers naar het vliegveld Waalhaven te begeleiden en daarbij zijn mitrailleurs op een vijandelijk toestel leeg te schieten.

Tenslotte door op 11 Mei een verkenningsvlucht naar Arnhem-Westervoort uit te voeren; op 12 Mei met 6 D XXI vliegtuigen een begeleidende opdracht naar het vliegveld Waalhaven te maken en daarbij vijandelijke vliegtuigen op de grond te beschieten; op 13 Mei zich vrijwillig ter beschikking te stellen ter begeleiding van eigen bommenwerpers, welke een vijandelijke batterij nabij Wageningen moesten aanvallen en zelf met zijn mitrailleurs ook deze batterij onder vuur te nemen en uiteindelijk op 14 Mei 1940 nog een verkenningsvlucht tussen Utrecht-Amersfoort uit te voeren."